

*Waarom
leef
je
?*



Ved du hvorfor du lever?

PLANEN:

Gud skabte os i sit billed, til at nyde fællesskab med Ham, og planlagde vore liv sådan, at de kunne fyldes med mening og formål.

HVORDAN GÅR DET SÅ LIGE:

Hvorfor forsvinder indre fred, overstrømmende glæde og levende håb så for de fleste mennesker?

PROBLEMET:

Vort forhold til Gud er blevet alvorligt ødelagt, og vi er ikke i stand til at opleve de løfter og planer, når vi er skilt fra Gud. Denne separation fra Gud er resultatet af vore liv, som vi lever udenfor Hans plan - Det kalder Bibelen synd.

LØFTET:

Men Gud har hjulpet os, så der er en vej tilbage til Ham. Han har i sin store kærlighed åbnet muligheden, så vi igen kan leve med Ham. Leve det liv, som Hans plan gik ud på fra begyndelsen.

1. Tro på Jesus Kristus; at han.....

BLEV MENNESKE SÅ JEG KAN FORHOLDE MIG TIL HAM

Det er den Gode Nyhed om Guds Søn, Jesus Kristus vor Herre, der kom som et menneskebarn, født i Davids kongelige familie og ved at blive rejst fra de døde, viste han os, at han virkelig er Søn af den almægtige Gud, hvorfor han også har den samme guddommelige natur som Gud.

(efter Rom.1,3-4)

DØDE FOR MINE SYNDER – SÅ JEG IKKE SKAL DØ

Det er den Gode Nyhed som frelser dig, hvis du tror fuldt og fast, at Kristus døde for vore synder. Han blev begravet, og Han blev oprejst fra døden på den tredje dag, sådan som skriften siger. *(efter 1.Kor.15,2-4)*

For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.

(efter 2.Kor.5,19)

2. Tag imod Guds redning.....

SOM EN GRATIS GAVE. JEG KAN IKKE FORTJENE DET

Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud, ved hans blod, til et sonoffer ved troen...

(efter Rom.3,24-25)

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. *(efter Ef.2,8-9)*

3. Skift over til Guds plan.....

GRUNDLAGT PÅ TROEN SÅ JEG VENDER OM OG TROR

Jesus sagde, »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på Evangeliet den Gode Nyhed!« (efter Mark.1,15)

For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet:
»Den retfærdige skal leve af tro.« (efter Rom.1,17)

At skift til Guds plan betyder, at aflevere kontrollen over dit liv til Gud, og at stole på, at Kristus vil tage dig til sig, og tilgive dig dine synder, og at Han vil begynde forvandlingen af dig til det, Han havde tænkt med dig fra begyndelsen.

To måde at leve på!

DET SELVTILSTRÆKKELIGE LIV



- Personens jeg / ego sidder på tronen.
- Interesser styres af ego, og resulterer i ødelæggelse og frustration.
- Kristus er udenfor det liv.

DET KRISTUS-STYREDE LIV



- Kristus er på tronen.
- Egoet søger tilflugt hos Kristus.
- Interesser styres af Kristus.
- Det giver harmoni med Guds plan.

Hvilken cirkel viser dit liv ?

Hvilken cirkel vil du gerne have dit liv i ?

4. Indsæt Jesus Kristus.....

SOM MIN LIVSVEJLEDER SÅ JEG KAN FÅ EVIGT LIV

Jesus, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. (efter 2.Tim.1,10)

Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. (efter 1.Joh.5,12-13)

Gud ønsker for dig, at du tager disse fire skridt, så du kan få et forhold til Gud. Gud ved hvad der er i dit hjerte, og ønsker at tale med dig personligt. Her er et forslag til en lille bøn, for at hjælpe dig i gang:

Kære Gud, Jeg tror på, at du har sendt din Søn Jesus, så kan kunne dø for mine synder, sådan at jeg kan få tilgivelse. Jeg er ked af, og fortryder mine synder, og jeg ønsker at leve mit liv, sådan som du ved det er bedst. Jeg beder om, at Du vil fylde mig med din Ånd, til at vejlede og hjælpe mig i livet. Amen!

Når du har overgivet dig til Gud gemmen Jesus Kristus, så kan du være sikker på:

1. Jesus har taget bolig i mit liv
2. Mine synder er tilgivet
3. Gud har adopteret mig ind i Hans evige familie
4. Nu har jeg evigt liv med Gud
5. Nu kan jeg opleve livet på den måde Gud har planlagt for mig

Velkommen i Guds familie!

Nu da du har besluttet dig for at følge Jesus, og leve dit liv for at behage Ham, så kan det være du undrer dig over, hvad du nu skal gøre. Hvordan kommer du videre?

Det er vigtigt, at du begynder på at få din tro til at vokse. For at det kan begynde, så tage kontakt til andre kristne mennesker, der har det samme mål. Kirken er Guds plan for at samle Sin familie i et fællesskab.

Bibelen siger: "Lad os ikke forlade det kristne fællesskab, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden til ikke at falde fra" *(efter Hebr.10,25)*

Kristus grundlagde kirken, for at udstyre dig med:

- * **Sand og sund vejledning til livet**
- * **Venskab og fællesskab til gudstjeneste**
- * **Et sted, hvor du kan bruge dine Gud-givne gaver og evner**
- * **Opmuntring og åndeligt lederskab**

Dit nye forhold til Gud betyder, at alt er forandret.

"Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!" *(efter 2.Kor.5,17)*

Den bedste måde at vokse som kristen, er at beholde Gud i centrum i alle forhold i dit liv - dine tanker, familie, relationer, forretning, skole osv...

Læs i din Bibel. Helst hver dag. Du vil da se, at Gud taler til dig igennem sin Helligånd når du læser i Bibelen, som er inspireret af Gud. Det er Hans Ord.

Det betyder også, at du ønsker at tage tid til at tale med og lytte til Gud.

Bøn er vigtig for at lære Gud at kende, og vokse åndeligt, nøjagtigt som det at ånde er vigtigt for at leve og være sund.

Du vil finde ud af, at den kristne livsvandring med Gud er udfordrende og spændende. Det vil fylde dig med en fornemmelse af retning og mening. At følge i Jesu fodspor betyder, at hver dag er en ny mulighed til at erfare Guds gaver - liv, tilgivelse og mening.

Gode minder!

I den første tid, hvor man overgiver sig til Jesus, kan man få dejlige oplevelser, som kan opmuntre og styrke. Det kan være en tid, man gerne vil se tilbage på. En tid værd at mindes. Her kan du skrive lidt ned til at huske.

Kontakt

Du burde kunne finde en hjertelig kontakt i de fleste kirker i verden. Her tilbyder vi, at du kan kontakte os via vores hjemmeside: <https://www.jescom.dk>. Vi vil gerne være dig behjælpelig med at finde ind i en gruppe ved en kirke. Vi er altid glade for at få flere med i vores fællesskab.

Scan koden til højre, og finde vej til os på hjemmesiden :)





Jesus siger:

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renses han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

Johannes Evangeliet kap. 15.